

Παραμυθομαγειρέματα...

Αγαπητοί γονείς, με την παρουσίαση αυτή θα σας παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκαμε για να γράψουμε το δικό μας παραμύθι! «Ένας παραμυθάς, λοιπόν, φτάνει στην τάξη μας, από τη χώρα των παραμυθιών με μια μαύρη τσάντα!

Μας λέει το πρόβλημα του: Στέρεψαν οι ιδέες για καινούργια παραμύθια. Παράκληση του λοιπόν είναι να τον βοηθήσουμε, ώστε να **«μαγειρέψουμε»** εμείς ένα καινούριο παραμύθι, που θα αρέσει στα παιδιά. Μαζί του στην τσάντα έχει γνωστά παραμύθια που ήθελαν να έρθουν μαζί του. Ίσως να μας χρειαστούν για το καινούργιο μας παραμύθι. Φυσικά και δεχτήκαμε να τον βοηθήσουμε!»



Ο παραμυθάς
έρχεται στην
τάξη μας
γεμάτος
εκπλήξεις και
έτοιμος να
μας ταξιδέψει
στον κόσμο
του
παραμυθιού.



Η κιθάρα από το παραμύθι «Ο μέρμηγκας και ο τζίτζικας»

Αδειάζουμε τη σακούλα του παραμυθιά και εντοπίζουμε τα παραμύθια, από τα οποία προέρχονται τα αντικείμενα και τα αντιστοιχούμε.

Το καπέλο από το παραμύθι «Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα»

Το μήλο από το παραμύθι «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι»

Η μπότα του παπουτσωμένου γάτου

Η κορώνα της Σταχτοπούτας

Οι μάγειρες μας είναι έτοιμοι για τα «**παραμυθομαγειρέματα**». Ρίχνουμε στο καζάνι τα αντικείμενα-υλικά, που επιλέγουμε να βάλουμε στο καινούργιο μας παραμύθι!



Τα υλικά ανακατεύονται και βράζουν στο καζάνι.

Ποια υλικά βάλουμε; Το καπέλο της μάγισσας που μισούσε τα κάλαντα, **την κορώνα** της Σταχτοπούτας, **το μήλο** της Χιονάτης, **την κιθάρα** του τζίτζικα καθώς και τις **μπότες** του παπουτσωμένου γάτου.





Και τότε...

Αρχίζει, σιγά-σιγά το παραμύθι να ξεδιπλώνεται....

Το κάθε παιδί λέει την ιδέα του και ο ιστός του νέου, δικού μας παραμυθιού πλέκεται σταδιακά.

Σε λίγα μόλις λεπτά το παραμύθι μας είναι έτοιμο!



Στο τέλος κάποια παιδιά πήραμε ρόλο εικονογράφου και εικονογραφήσαμε το παραμύθι μας. Του δώσαμε και τίτλο

«Η κακιά μάγισσα, η πριγκίπισσα και το δηλητηριασμένο μήλο.»

Διαβάστε το, θα σας αρέσει!



**Η κακιά μάγισσα, η πριγκίπισσα και το
δηλητηριασμένο μήλο!**



Μια φορά και ένα καιρό σ' ένα ψηλό
βουνό ζούσε μια μάγισσα κακιά!
Ζούσε μόνη της σε μια καλύβα και
ήθελε πάντα να κάνει το κακό!
Μισούσε πολύ τους ανθρώπους και
χαιρόταν πολύ όταν τους έκανε
στεναχωρημένους!



Κάτω από το βουνό υπήρχε ένα όμορφο
χωριουδάκι με πολύ καλούς ανθρώπους.
Ο καλός βασιλιάς του χωριού είχε μια
όμορφη κόρη που της άρεσε πολύ να
τραγουδά και να παίζει κιθάρα! Όλοι
αγαπούσαν την πριγκίπισσα και χαιρόνταν
πολύ να ακούνε την μουσική της.



Μια μέρα ενώ η πριγκίπισσα έπαιζε κιθάρα την άκουσε η κακιά μάγισσα. Ζήλεψε πολύ την όμορφη φωνή της και ήθελε να τη σκοτώσει. Αμέσως φόρεσε το μαύρο, μυτερό καπέλο της πήρε ένα δηλητηριασμένο μήλο και πήγε να το δώσει στην πριγκίπισσα. Τη βρήκε έξω στον κήπο του παλατιού να παίζει όμορφα την κιθάρα της.

«Τι όμορφα που τραγουδάς και παίζεις την κιθάρα» είπε στην πριγκίπισσα «Τόσο πολύ μου άρεσε η μουσική σου που θα ήθελα να σου χαρίσω αυτό το ζουμερό μήλο για να σε ευχαριστήσω για τη χαρά που μου έδωσες»

Η πριγκίπισσα πήρε το μήλο και αφού ευχαρίστησε τη μάγισσα το έφαγε.



Μόλις όμως έφαγε το δηλητηριασμένο μήλο λιποθύμησε και έπεσε κάτω στο χώμα. Εκείνη την ώρα περνούσε από τον κήπο ο βασιλιάς. Μόλις είδε την κόρη του ξαπλωμένη στο χώμα άρχισε να κλαίει και να φωνάζει δυνατά. Τις δυνατές φωνές του τις άκουσε ο πρίγκιπας με τις μαγικές μπότες που τον βοηθάνε να ταξιδεύει γρήγορά όπου θέλει. Με την βοήθεια των μαγικών αυτών μποτών έφτασε γρήγορα στον κήπο του βασιλιά όπου βρισκόταν λιπόθυμη η πριγκίπισσα. Αμέσως έβγαλε από την τσάντα του, μια θαυματουργή κορώνα και την έβαλε στο κεφάλι της πριγκίπισσας. Ευθύς το δηλητήριο εξαφανίστηκε και η πριγκίπισσα άνοιξε τα μάτια της.



Η πριγκίπισσα κλαίγοντας διηγήθηκε στον πατέρα της και τον πρίγκιπα τι είχε συμβεί με τη μάγισσα. Πολύ θυμωμένος ο πρίγκιπας έτρεξε στο βουνό όπου ζούσε η μάγισσα, την συνέλαβε και την έριξε στο μπουντρούμι του κάστρου.



Τώρα όλοι ήταν πολύ χαρούμενοι που η μάγισσα φυλακίστηκε, μια και δεν θα μπορούσε πια να κάνει κακό σε κανένα!

Τόση μεγάλη ήταν η χαρά τους, που διοργάνωσαν ένα πάρτι όπου η πριγκίπισσα τραγούδησε και έπαιξε μουσική!

Και έζησαν όλοι όμορφα και ευτυχισμένα στο μικρό αυτό χωριό!